



Redactie-adres: Keesomstraat 269
2041 XK - Zandvoort - telef. 02507-14621

REDACTIONEEL

Met de realisering van deze KLINK gaan wij alweer het 8e jaar van dit blad in en op 11 december jl., bestond ons genootschap inmiddels 17 jaar. Bij elkaar toch een periode waarin heel wat gebeurd is en een periode waarin wij met ons werk aan zeer veel en veel genoeg hebben verschaft.

Een en ander kon gebeuren door de hulp van anderen en in dit eerste nummer van het nieuwe jaar brengen wij graag dank aan al degenen op wie wij een beroep mochten doen.

Ook nu zijn er personen uit onze kring weggefallen en door het noemen van één naam: mw. Reb Jongsma-schuiten, gedenken wij allen, die niet meer bij ons zijn.

Door de steeds gestaag toenemende belangstelling voor het werk van het Genootschap Oud Zandvoort, weten wij, dat het weer laten leven van de oude en de jonge geschiedenis van Zandvoort een goede zaak is en de moeite waard.

Met alle wensen voor ieder van u, hopen wij dat de grote wens van het genootschapsbestuur dit jaar in vervulling mag gaan. Het kunnen beschikken over een goed, eigen onderdak. Niet alleen voor de uitvoering van haar gewone activiteiten maar meer nog om de waardevolle artikelen, die in het bezit van het genootschap zijn op verantwoorde wijze te kunnen opslaan en zonodig aan anderen te tonen. Misschien dat deze oproep op deze plaats ook anderen doet inspireren.

Ook voor deze keer veel lees- en kijkplezier.

WELKOM NIEUWE LEDEN

J.Koper - 145 Daisy Farms Drive - New Rochelle
New York 10804 - USA

Mw. M.v.Gemert-Versteeg - Huize "Polanen" Jan van
Polanenstraat 298 - 1962 XL Heemskerk

Mw. W.v.Kampen-Versteeg - Oude Kruisweg 92A -
Cruquis 2142 FH Haarlemmermeer

H.Terol - Flemingstraat 280 - Zandvoort

G.Molenaar - Const.Huygenstraat 8 - 2041 NM Zand-
voort

Fl.Molenaar - Da Costastraat 17 2041 PJ Zandvoort

A.J.Ottho - Haltestraat 74 - Zandvoort

Mw. N.P.Versteeg-Switsers - Tolweg 3 - 2042 EJ
Zandvoort

Edo v.Tetterode - Brederodestraat 77 - 2042 BC
Zandvoort

BERICHT VAN DE PENNINGMEESTER

Met deze KLINK van januari ontvangen onze leden de kwitantiekaart voor de donatiebetaling 1988. Graag doen wij u het verzoek om deze donatie zo spoedig mogelijk over te maken, hetgeen onze administratie aanzienlijk zal vereenvoudigen. Een geheel andere zaak is het feit u eens te wijzen op de hoge portokosten bij de verzending van de KLINK naar buiten Zandvoort en niet te vergeten onze leden overzee. Juist bij deze laatste groep blijft er in vele gevallen van het donatiebedrag niet veel over. Wij geven u bij deze in overweging uw donatiebedrag aan te passen, waarvoor onze dank. Allemaal een nieuw lid aanwinnen is natuurlijk ook bijzonder plezierig.

De penningmeester

U I T N O D I G I N G

Het bestuur van het Genootschap Oud Zandvoort nodigt u uit tot het bijwonen van de



GENOOTSCHAPSAVOND „OUD ZANDVOORT”

VRIJDAG 5 FEBRUARI 1988

GEBOUW "DE KROCHT"

AANVANG 20.00 UUR

Het programma voor deze avond zal zijn:

- * Optreden zanggroep folkloreevereniging De Wurf.
- * Film "Tussen eb en vloed" van de hr. Ted van der Leden (documentaire film over het leven en werken in het oude Zandvoort).
- * Pauze.
- * Vervolg film.
- * Muzikale medewerking mw. M. Zantvoort en mw. H. Brouwer.

Door de te verwachten grote belangstelling is deze avond alleen toegankelijk voor leden met een toegangs-
bewijs. Deze zijn verkrijgbaar op de volgende

adressen: Kemp-v.d. Mije, Tolweg 29

Hoogervorst, Oosterstraat 1

Bluijs, Haltestraat 70

Paap, v. Lennepweg 14-1

ONZE OUDE DORPSKERK EEN MONUMENT?

Onder de talrijke aanwezigen die op 12 november j.l. naar het Jeugdhuis van de Hervormde Kerk waren gekomen om te luisteren naar een causerie van de president-kerkvoogd, de heer K.C. van der Mije Pzn., bevonden zich ook bestuursleden van ons genootschap. Begrijpelijk want het onderwerp: "Onze oude dorpskerk een monument?" past helemaal in hun straatje. De plaatselijke monumenten zijn dun gezaaid en daarom verdient het initiatief van de kerkvoogdij om de kerk op de monumentenlijst geplaatst te krijgen aller sympathie.

"Toen deze lijst werd opgemaakt was de kerk nog te jong", aldus de heer Van der Mije, die uiteenzette aan welke voorwaarden een kerkgebouw moet voldoen om op de monumentenlijst te worden geplaatst. Het moet gebruikt worden voor de eredienst, vijftig jaar oud zijn, van algemeen belang en beeldbepalend. Interessant was het om te vernemen dat een gedeelte van de kerk, zoals de toren, de graftombe van Paulus Loot, de kansel en de aan weerszijde daarvan hangende rouwborden, reeds op de monumentenlijst staat. Deze rouwborden, gewijd aan de nagedachtenis van de in zee omgekomen Matthaeus de la Cave en Johana Margrietha Corbet, voorzien van hun familiewapen, werden tijdens de Franse tijd op de zolder van de kerk bewaard. Voor de Zandvoortse bevolking is deze periode bijzonder moeilijk geweest. Mannen waren verplicht in het Franse leger te dienen, vissers mochten niet uitvaren, het strand was 's nachts verboden terrein en er mocht niet worden gejut. Hoe bedroevend de toestand was blijkt uit het feit dat in Mei 1804 in Amsterdam gecollecteerd werd "voor de armen van Zandvoort en Wijk aan Zee". In een boeiend betoog vertelde de president-kerkvoogd dat de uit de middeleeuwen daterende kerk vóór de Reformatie opgedragen was aan de H.H. Agatha en Adrianus en dat de oorspronkelijke afmetingen veel groter waren. Het hogere gedeelte, het Koor, dat gedurende de tachtigjarige oorlog veel had geleden, werd gesloopt en het overige op 's lands kosten weer onder dak gebracht ten behoeve van de hervormde eredienst. De toren, die vroeger veel hoger is geweest, werd tegelijkertijd hersteld en van een fraaie spits met slaauurwerk voorzien. Na verloop van tijd was de kerk echter zo bouwvallig geworden dat ze in 1848 moest worden gesloopt, met uitzondering van de toren waartegen de nieuwe kerk werd aangebouwd. De eerste

steen werd gelegd door de toenmalige predikant Ds. C. Swaluë, die met zijn gemeenteleden tot dat moment tijdelijk onderdak had gekregen in het tussen de Paan en Rozenobelstraat gelegen Oude Mannen- en Vrouwengasthuis, alwaar toendertijd ook de kerke-raadsvergaderingen plaats vonden.

Op 1 juli 1849 werd in de nieuwe kerk de eerste dienst gehouden en deze is met gouden letters in de annalen van de hervormde gemeente opgetekend. Voor-ganger was genoemde Ds. Swaluë en de plechtigheid werd bijgewoond door de gouverneur en tal van kerke-lijke hoogwaardigheidsbekleders uit Haarlem en Amsterdam. Na afloop volgde in de pastorie een geza-menlijk ontbijt aldus de heer Van der Mije, die aan het slot van zijn causerie de aanwezigen de ver-zekering gaf dat de kerkvoogdij bij Monumentenzorg aan de bel zal blijven trekken. Dat ons genootschap de gang van zaken met veel belangstelling zal volgen spreekt vanzelf.

Kr.M.





Onder dankzegging aan de familie willen wij hier graag als herinnering aan Mw. Jongsma-Schuiten een klein geschrift van haar hand opnemen, waarbij heel duidelijk haar betrokkenheid met Zandvoort tot uiting komt.

SANDE VOERDE WAS JOU NAEM

"Hoeveul geslachte benne der, op jou grond voor-
"bijegaen.

"De Schepper gaf ons dit dorp an Zee.

"We waren arm, toch gaf Hij

"ons veul goede gaeve mee.

"De duinaerepel het knijn de vorse vis

"de braemt de garnael.

"Welke rijkaerd kreeg zo'n kostelijk mael.

"Maer de herinneringen leggen op,

"die grond vastgekleusterd.

"Wanneer de storm om de hoissies giert

"Maer de stilte binnen is, voor de nacht valt,

"denkt men even aan hem, die heelal bestiert.

"En mijmert men dan voort, is of je,

"de geluiden uit 'n vorige eeuw hoort

"Men hoort de paarden met de redboot,

"het Schuitemat op gaen,

"door de vliegende storm ken je,

"de stemmen van de mannen verstaen.

"Ze spreken van moed en ijzere wil.

"Zelfs in deuze tijd hard en kil

"Zijn der toch mensen die liefde hebben voor

"grond en aard

"Ontzag hebben voor heelal en mens

"Geef dat deur aan je gezin

"Het geeft elk mens rust en gewin.

B.Jongsma-Schuiten

WIE WEET HET?

Tijdens de jaarlijkse Genootschapsavond, februari 1987, ontvingen wij van de hr.H.J.Vreman uit De Steegh/Rheden een 2-tal schilderstukjes ten geschenke, waarvoor wij hem op deze plaats nog eens dank (goed voorbeeld doet goed volgen)

Wij drukken hier een der stukjes af en stellen onze lezers de vraag: Waar zou dit zijn? Kan het torentje misschien van de vroegere Gereformeerde kerk aan de Brederodestraat zijn? Graag uw reactie! Wij vermelden nog, dat het schilderstukje gesig-neerd is met C.C.D.trieker. Het is op linnen geschilderd en op karton geplakt met de aanduidingen: "september 1912" en "september 1916 Zandvoort"



EEN BIJDRAGE UIT EIGEN KRING

Opnieuw de hr. Ton Drommel aan het woord met een verrassende ontdekking

De naam KEMP

Bij mijn uitgebreid onderzoek naar het reilen en zeilen van mijn eigen familienaam Drommel, stuitte in het jaar 1875 op het huwelijk van Martinus Kemp (fruithandelaar) en Aaltje Drommel, dochter van Klaas Drommel en Guurtje Keur. Deze Martinus was met zijn fruitkar in die tijd een bekende verschijning aan de Strandweg in Zandvoort. Het was eerste klas fruit wat aan de man werd gebracht, van mindere kwaliteit was absoluut geen sprake. Dat werd mij onlangs nog eens bevestigd door zijn, in een zeer goede gezondheid verkerende dochter, mw. Ali Otter-Kemp, nu 93 jaar (jan. '88). Komt die goede gezondheid wellicht door het fruit?

Omdat mijn grote interesse uitgaat naar die oude Zandvoortse geslachten, besloot ik maar eens terug te gaan in de tijd op zoek naar het geslacht Kemp. Martinus Kemp werd geboren in december 1841 als zoon van de wagenaar/voerman Jan Kemp en Aartje Teekman. De grootvader van die Aartje was de bekende Chirurgijn Martinus Teekman en de grootmoeder was Trijntje Koning, een zuster van de Schout (na de franse tijd burgemeester) Jan Koning.

Een andere naar die Chirurgijn vernoemde Martinus, was de bekende Zandvoortse aannemer Martinus Koning, overleden in januari 1951.

Maar weer terug naar de genoemde Jan Kemp, geboren in 1816 als zoon van de voerman Arie Kemp en Catharina v.d. Mije. Deze Arie was de zoon van Engel Kemp en Krijntje Kraai (vroeger een zeer bekende naam in Zandvoort maar thans geheel uitgestorven). Engel en Krijntje huwden in 1763 te Zandvoort. Volgen wij de naam Kemp verder in de tijd dan zien wij, dat Engel een zoon was van Arent Arentsz. Kemp en Aeltje Cornelisd. Kloot. Arent op zijn beurt was een zoon van Arie Jansz. Kemp en Lijsbeth Arents, ook in Zandvoort gehuwd in 1703. Maar wie schetst mijn verbazing, toen ik ontdekte, dat deze Arie Jansz. een

zoon bleek te zijn van Jan Cornelis Koningk en Dirkje Jacobs, die op 10 juni 1663 in Zandvoort waren getrouwd. Uit dat huwelijk werd nl. nog een zoon geboren, die de voornaam Kemp kreeg! Het zal wel altijd een groot raadsel blijven maar vanaf die tijd is de naam Kemp als geslachtsnaam aangenomen, hetgeen tot op heden nog steeds het geval is.

Ton Drommel

WIST U DAT?

...het vroegere Oude- Mannen- en Vrouwengasthuis waarschijnlijk gesticht is door Sabrina Jonkvrouwe van Brederode?

...zij in 1617 is overleden na 5 maal gehuwd te zijn geweest?

...een geestelijke dochter(?) uit Haarlem in 1663 haar vermogen vermaakte aan de gasthuizen van Wijk aan Zee en Zandvoort?

...het Zandvoort-deel (f5432,-) de bewoners op 7 januari -stefdag van de schenkster- als tractatie een "half conijn ende een pinte wijn" zouden ontvangen?

...in 'n publieke veiling van 6 maart 1722, de Ambachtsheerlijkheid Zandvoort werd verkocht voor f 14.640,- aan Paulus Loot van Amsterdam?

...bij de inhuldiging van Paulus Loot tot Heer van Zandvoort, op 31 mei 1723, Zandvoort 92 huizen telde met 626 inwoners?

...Paulus Loot overleed op 14 oktober 1753?

...bij de begrafenis van Paulus Loot, de gasten werden uitgenodigd om bij de Schout (Corn. Bos v.d. Mije) "een Glaasje Wijn te drinken En Een Stuk te Eten maar niet te Zingen off te Kijven"?

WIE HELPT EEN ONZER LEZERS AAN EEN FOTO VAN
DE OUDE SCHOOL D (Hannie Schaftschool)
HET GAAT OM EEN FOTO VAN DE BUITENKANT VAN
DE SCHOOL (EN DAN ZONDER KINDEREN)
Uw reactie graag naar de redactie



Voorlopig als laatste van de serie luchtfoto's van het vroegere Zandvoort, deze keer een plaat uit de dertiger jaren. Met letters zijn een aantal gebouwen gemerkt, waaruit nog eens duidelijk mag blijken wat er sindsdien is veranderd.

- A. de Mosterdhuizen
(zo genoemd vanwege de kleur)
- B. pavillon Riche
- C. Boulevard de Favauge
- D. Synagoge
- E. Dr. Johann Mezgerstraat

- F. Zeestraat
- G. plaats vroeger Circusgebouw
- H. Parallelweg (thans van Alphenstraat)
- I. dancing La Mer
- J. Spoorhuizen
- K. Groot Kijkduin

- L. Stationsgebouw
- M. watergebouw spoorwegen
- N. Monopole
- O. woning dokter Tichelaar
- P. School C (later Karel Doormanschool)

EEN REACTIE

(van Kobus van Jan de Wijker)

Om onze lezers daarvoor de gedachte wat op te frissen hebben wij hiernaast nog eens (in klein formaat) de foto afgedrukt uit de KLINK van april en juli 1985.

Wij waren zeer verrast daarop nog eens 'n reactie te ontvangen en die kwam van de

heer Jacobus Vossen 92, die in zijn flatje in het Huis in 't Kostverloren, onlangs deze plaatjes onder ogen kreeg. De heer Vossen sprak voor ons het verlossende woord over de situatie op de foto. In het eerste huis rechts op de foto is hij nl. geboren (11-2-1895). En de enige buitendeur kwam uit op de Achterweg. Vader Vossen "Jan de Wijker" (in Zandvoort getrouwd in 1876) heeft waarschijnlijk zelf de schuur -midden op de foto- gebouwd. Jan Vossen was afkomstig uit Wijk aan Zee, vandaar de naam "Jan de Wijker". Deze Jan, zo vertelde ons nu de zoon, had vanuit Wijk aan Zee het idee meegenomen om de beugel van het schelpenvisnet vierkant te maken in tegenstelling tot de gebruikelijke ronde beugel. Waarom dat werd gedaan verteld de geschiedenis niet maar het idee kreeg in Zandvoort wel navolging. De heer Vossen liet ons zien, dat er vroeger wel eens iets mis ging bij de Burgerlijke Stand. Twee van zijn oudere broers werden officieel ingeschreven onder de naam Vosse zonder de letter "n" als slotletter. Met als gevolg, dat er nu Zandvoortse families Vossen en Vosse zijn, die wel degelijk directe familie van elkaar zijn maar met gewijzigde namen door het leven gaan.

We kregen verhalen over het moeizame bestaan als voerman en later vrachtwagenchauffeur met daar tussendoor de mededeling, dat de heer Vossen in 1926 trouwde en een woning betrok slechts enkele huizen verderop in de Achterweg. Het is niet meer na te gaan maar de kans is groot, dat hijzelf één van de kinderen is die op de foto staan.

Het was erg plezierig met de heer Vossen een uurtje met de heer Vossen te praten. Dat hij nog vitaal is bewijst het feit, dat hij over enkele weken nog weer eens op bezoek gaat naar zijn zoon in Afrika. Onze hartelijke dank en goede reis.

TH

WANNEER DE OUDE DOOS VAN ZOLDER KOMT.....

Lezen en schrijven over het oude Zandvoort is voor de geïnteresseerde een aangename bezigheid. Je kan je nog eens duchtig verbazen wat er in die jaren bij die Zandvoortse gemeenschap wel en niet was. Toch is het dikwijls "ver van ons bed" en het raakt je niet helemaal persoonlijk. Wanneer we ons bezig houden met de geschiedenis van Zandvoort na 1900, dan hebben we grote kans om met mensen in aanraking te komen, die eigen persoonlijke ervaring kunnen verhalen. Deze mensen zijn dan nog net van de vorige eeuw en die dwingen door hun leeftijd al respect af en zijn zelf al een stukje geschiedenis.

Deze ervaring hadden wij ten huize van mw. M.C.Sterrenburg-v.d.Sande. Brederodestraat 93, die gelukkig zo verstandig is om haar persoonlijke kennis en ervaring aan anderen over te dragen. Met een aanstekelijk enthousiasme kan zij over het Zandvoort van deze eeuw verhalen en met haar 88 jaar heeft zij ook recht van spreken.

De directe aanleiding tot onze ontmoeting was het nakijken van een doos met oude spullen. Het valt niet moeilijk te raden, de oude doos met spullen van zolder! (het kan niet teveel gezegd worden, let op wat er toch allemaal nog op zolder ligt, niet zomaar wegdoen, eerst nakijken!)

En uit die doos kwam te voorschijn een prachtige kleurenkaart WANDELKAART VOOR ZANDVOORT EN OMGEVING. Een werkstuk toentertijd een drukwerk van de "Electrische Drukkerij Boekhandel/Leesbibliotheek P.Saaf" uitgegeven in de jaren 1909.

En dan komt het verhaal. Het verhaal dat een begin heeft in Zeeland, alwaar de heer J.P.v.d.Sande - de vader van mw.Sterrenburg - werd geboren en die via een administratieve betrekking in het leger kwam en daar de rang adjudant behaalde. De hr.Van de Sande was inmiddels in Haarlem gelegd. Zijn functie in het leger bracht hem in aanraking met mensen, die in die tijd nog al wat te zeggen hadden, hetgeen heeft geleid tot een contact met de bestuurders van de "Zandvoortse Terrein en Hotelmaatschappij", waarvan in die jaren

zullen daar van afzien ons blad De Klink heeft maar beperkte ruimte. De hr. Van d. Sande overleed op 56-jarige leeftijd op 4 maart 1925. Een dag die ook voor Zandvoort een heel tragische dag was. Op die dag ging de beroemde Passage in vlammen op.

Praten met mw. Sterrenburg betekent ook haar werk én dat van haar overleden man, bij het onderwijs. Dat zij nog te jong was om na de lagere school naar de "Haarlemse Kweekschool voor Meisjes" te gaan. Meester Olree van school A (latere politiebureau) heeft haar toen 3 jaar begeleid en klaargemaakt voor de kweekschool. En dan komen ook de verhalen over het werk buiten Zandvoort maar ook over de bouw van een nieuwe school D (de latere Hannie Schaftschool). Ook die school is al weer verleden tijd en vervangen voor een nieuw schoolgebouw. School B had in de wandeling de naam "gymnastiekschool" want daar was een gymnastieklokaal. School B (thans gemeenschapshuis) stond ook een tikkeltje hoger in aanzien. Met weemoed moest zij in 1936 het onderwijs verlaten. De crisis, zij was gehuwd, haar man had ook al een baan en dat leidde tot ontslag. Zo ging dat in die dagen.

Met mw. Sterrenburg praten betekent ook haar betrokkenheid met vele organisaties maar bovenal hoe haar leven beheerst werd door de "Zandvoortse Kring Godsdienslig Leven", de voorloper van de Ned. Protestantse Bond. Een héél apart stukje geschiedenis uit de Zandvoortse samenleving. Daarbij valt ook de naam van Ds. Padt, die haar aanspoorde om in Bussum te gaan zien hoe men aldaar het werk van de Zondagschool deed. En dat had uiteindelijk tot gevolg, dat "Mies Sterrenburg gaat de Zondagschool doen, want zij weet hoe je met kinderen moet omgaan"! En ze heeft het gedaan, 40 jaar lang! "De Kring heeft mijn leven vervuld en daar ben ik dankbaar voor," zegt mw. Sterrenburg aan het einde van ons onderhoud. Dankbaarheid ook van onze zijde om zo'n vrouw in onze gemeenschap te hebben.

TH



ONS FAMILIEHOEKJE

Opnieuw twee plaatjes uit de oude doos, die waard zijn om in "ons familiehoekje" te worden opgenomen.

Met 2 kinderen zien we Elizabeth Keur "Geurtje" (32 jr.) die in Zandvoorts klederdracht poseert met Jo op schoot (half jaar) en daarnaast weliswaar in jurk Henk (2 jr.) Jo is nu mw. J. Koning-Paap (78 jr) en woont in het Huis in het Kostverloren. Henk kreeg de bijnaam van moeder mee en de ouderen kennen hem als "Henk de Geur". Hij woont met zijn

vrouw Jet Holtman thans in Heemstede, alwaar hij na de evacuatie is blijven wonen. "Geurtje" was getrouwd met Jacob Koning in zijn dagen bekend als "Japi van Leen van Joppi".

Van geheel andere aard is het plaatje van dat kleine prinsje in die prachtige wandelwagen. Niemand zal hem herkennen. Het is een jeugdfoto van dr. C.A. H. Gerke, die 12 september 1975 op 88-jarige leeftijd is overleden. Hij was de zoon van de beroemde dr. C.A. Gerke.

Het kindermisje was Dora van der Mey van Siem van der Mey "Kokki". Dora was de tante van Tante Pietje van der Veld, waarmee onze relatie met het heden weer rond is.





DE WURF BESTAAT 40 JAAR!

Op maandag 1 februari 1988 is het precies 40 jaar geleden, dat de Folklorevereniging De Wurf werd opgericht. Hiermee mag zij zich bij de oudere verenigingen van onze badplaats voegen.

Vanaf de oprichting tot nu aan toe is De Wurf altijd een actieve vereniging geweest. Jaarlijks worden er toneel-, dans- en schouwvoorstellingen gegeven en sinds vorig jaar bezit De Wurf een eigen zanggroep.

Niet alléén in Zandvoort maar alom in den lande en zelfs tot over onze landsgrenzen zijn de Wurfliden graag geziene gasten waarbij het enthousiasme en de clubliefde duidelijk aan af te zien is.

Ook in dit jubileumjaar staat De Wurf weer bol van de activiteiten met in het bijzonder, het laten verschijnen van het jubileumboekje over "40 jaar De Wurf". Alle donateurs ontvangen dit jubileumboekje gratis en wel gelijk met de bestelde toegangskarten voor de toneeluitvoeringen welke gehouden zullen worden op de zaterdagen 5 maart en 12 maart en zondagmiddag 6 maart. Opgevoerd zal worden het stuk "Rijke vissers - arme mensen", geschreven door onze plaatsgenoot, dhr. J.A. Steen. Voor de overige (betalende) bezoekers van onze voorstellingen is ook een beperkt aantal jubileumnummers beschikbaar, een reden temeer om onze uitvoeringen te komen bezoeken.

Ook hoopt het bestuur de financiën rond te krijgen om in het jubileumjaar weer de traditionele Internationale Klederdrachtschouw te kunnen organiseren.

Wij houden u op de hoogte, zodat u één of meerdere jubileumactiviteiten van onze 40-jarige Wurf ook kunt bijwonen.

Klaas J. Koper

AFSCHEID VAN Mevr. BETS JONGSMA-SCHUITEN

In de eerste week van december 1987 hebben wij, met vele anderen, afscheid genomen van ons Erelid Bets Jongma-Schuiten. Vanaf het begin één der stuwende krachten van onze vereniging.

Groot is het aantal toneelstukken en verhalen welke zij, in het Zandvoorts dialect, heeft geschreven en welke nog steeds met regelmaat, door De Wurf op de planken worden gebracht. Ook de niet op papier gezette anecdote's over het Zandvoortse verleden waren legio. Het was altijd een prettige bezigheid om een uurtje bij Tante Bets te gaan buurten want binnen de kortste keren zat je midden in het oude Zandvoort. De boeiende manier van vertellen deed je dan al gauw de tijd vergeten. Gelukkig hebben velen met mij van haar vertellingen kunnen genieten, zoals op de Genootschapsavond van 1987, waar zij, gestoken in Oud Zandvoorts costuum, met haar vertelling het hoogtepunt van de avond was.

"Tante Bets, we hebben dan wel afscheid van u genomen, u blijft nu en in de toekomst in onze gedachten, want, mensen zoals u kun je gewoonweg niet vergeten".

Klaas J. Koper



Geheel rechts Bets Jongma-Schuiten tijdens KOPPIESDAG

BESTUURSSAMENSTELLING

- Voorzitter: Mw. C. C. M. Kemp-v.d. Mije, Tolweg 29
2042 EJ Zandvoort, tel. (02507-17201)
- Vice-voorzitter: Ir. C. J. Wagenaar, Kostverlorenstraat 23
2042 PA Zandvoort, tel. (02507-13999)
- Secretaris: J. Paap, v. Lennepweg 14-1
2041 LG Zandvoort, tel. (02507-15967)
- Vice-secretaris: A. Koper, W. Kloosstraat 9
2041 BK Zandvoort, tel. (02507-18441)
- Penningmeester: J. Bluijs, Haltestraat 70
2042 LP Zandvoort, tel. (02507-14632)
- Vice-penningm. T. R. Althuisius, L. Davidsstraat 12
2042 LS Zandvoort, tel. (02507-13534)
- Leden. Mw. K. Harkamp-Bluijs (02507-16929)
J. Attema (02507-14555)
Mw. H. P. M. Hoogervorst-Schuiten
(02507-18177)

REDACTIE "DE KLINK"

Mw. C. E. Kraan-Meeth; P. Brune;
Th. Hilbers; J. Paap

- Bankrelatie: Alg. Bank Ned. te Zandvoort
Rek.nr. 565738305, giro-nr. ABN 9711
- Giro-nummer: 4206723 t.n.v. Genootschap "Oud Zandvoort"
- Contributie: Minimaal F. 15,- per jaar

VRIENDELIJK VERZOEK

ADRESWIJZIGINGEN en evt. andere berichten zo spoedig mogelijk aan een van de adressen door te geven.

WIJ BLIJVEN geïnteresseerd in het ontvangen van kopy en natuurlijk ook oude foto's. Ook daarvoor mag u ten alle tijden onze bestuursleden, en/of redactieleden benaderen.

Bijvoorbaat hartelijk dank.